



# Sizi hayatı tutan形象 nedir?



NAZLİ PEKAS nazipekas@gmail.com

**I**nsan dışı olanı, ötekiliği, göçebeleri, hayvanları, kadınları, queer bireyleri, sıyahları, queyelleri/güneyilleri, doğulular/batıları ve daha niceşini yok sayarak dışlamış bir dille çevremizi biçimlendirmek, yönetilmek ve yönetmek hem yerde hem de tüm dünyada gedikler açmayı devam ediyor. İçinde bulunduğumuz yüzül fazısimın kalın ve sert yapısının maruz bırakıldığı türlü canlıyla dolu. Peki tüm bunları reddederek yaşamak çözüm mü? Summart'da geçtiğimiz ay, Ali Şentürk, Ayça Telgeren, Berat İşti, Deniz Çobankent, Ekin Kano, Fatih Gürbüz Garmze, Esenkaçı, İlgen Arzik, Murat Morova, Nazım Arslan, Neriman Polat, Sevim Kaya, Seza Paker, Soyan Baltacı, Uğur Güler, Vahhab Aytan, Yiğitcan Alper ve Yılmaz Bulut'tan oluşan, 18 sanatçının 42 eserinden oluşan Olumluan Dünya isimli bir sergi açıldı. Küzət Wenda Koyuncu, basın büttünden de yazdığı üzere, ahlaki protokollerin,



Sevim Kaya  
"Toprağın derinlerinde gizlip mi geleceğini görürüz?" serisi  
Kit, Çap: 70 cm  
2021

normların ve değerlerin düşüm yeniden ele alıp kritik etmenin ve çareler aramadan farklı patikalananızda gezenin bir sergi tasarılarında da dikkat ettiğinizde: "Sizi hayatı tutan形象 nedir?

Yeryüzünün ekonomik, politik, çevresel, teknolojik sıkışıklığını dair bir image göstermek isteseniz nasıl bir image gösterirsiniz?"

Koyuncu bu soruya sanatçılara birlikte izleyicide de yorumlayıcı olarak. Sahi var olan durumla nasıl başa çıkmayı, yerde ve evrenselde çoğalan sıkışıklık durumunu bütünsüz reddetmeden bilakis kabul ederek nasıl bir pozisyon alıp eleştirelliğini koruyup bu durumdan bir bilgi çıkarabiliriz?

Wenda Koyuncu bu sorulara eşliğinde çok sesli bir anlatıyla sözü, 21. yüzyılda

Deniz Çobankent  
Yer ve Gök  
37x49x38 cm  
İnşaat filizi, karışık teknik, 2016

kita felsefesini ve çağdaş feminist kuramı derinden etkileyen makaleleri ve kitaplarıyla tanınan yazar Rosi Braidotti'ye veriyor. Zira sergünün düşüncesinin çerçevesi, Braidotti'nin "Olumluan Etki" ve "Olumluan Siyaset" kavramlarına dayanıyor.

Sergi, olumluan kavramının sahip olduğu çokluğu ve canlı olusun kapasitesiyle eşliğinde birbirinden çok farklı üretim dili olan sanatçının yanına getiriyor. Resim, heykel, video, desen, fotoğraf gibi türlü medyum sergilenme bedene oturan kavramı sahipleniyor ve imgeler kimi işlerde kapaklı kimi işlerde ise apaklık bırtırıla olumluanın dair sözlerini süknite ortaya seriyor. Sanatçının, sergilenin en başında sorulan soruya imgelerle verdiği yanıtlar, zıtlıkların biçimlendirdiği ve tam da Braidotti'nin yaratığı sükünete sahip müzakere masasına yerlesiyor.

30 Kasım'da  
Summart'a

Yılmaz Bulut  
Eşimsiz Kara Tel  
135x44x44 cm  
2021



## Koku ve resim arasında: Ben Hiç Burada Olmadım

**Y**azılı, koku ve resmin birbirini takip eden hikayesi, Galeri Nev İstanbul'da Ben Hiç Burada Oldum başlığıyla geçen hafta açıldı. Aynı atölyeyi paylaşan sanatçı Aras Seddigh ve parfümör Oruç İpekçi'nin yazışarak başlattığı oyun, izleyenin de hafızasını tetikleyerek kelimeler, renkler ve kokularla sergiye dönüştükleri sanıyor.

Dünyada olan beden, organlar toplamı olarak sadece fizyolojik bir şeyle değildir. Bir yandan organlar toplamı olduğu için dünyayı algılar öte yandan da sürekli algılanan bir nesnedir. Fransız filozof,

Merleau-Ponty'nin ontolojik-fenomenolojik bir yaklaşımla ele alındı, bedende başlayan ve bedende suren dünya algısı düşüncesine yaslanarak soyförses mesne ve özne olarak beden, onu oluşturan tüm organları birlikte yeryüzünde türlü seye gönder. Bazen bir kitaba, denizle, dağa, kusa, müziğe, bir resme ve niyetin bir kokuya. Galeri Nev İstanbul'dan içeriye girer girmez de olan tastamamı: İçerde koku ve yer arasında tanık ama değil, hissetmekle bilmek arasında bir yerde asılı kalyoruz.

Once koku mu, yoksa resim mi nerde olduğunu

hakkında bedeni yönlendirdiğim, size ve bana göre değişir, ama koku eşliğinde size süzülen, sizin de oraya ilginizin yer, her neresine Seddigh'in resmi, İpekçi'nin kokulularıyla gerçeküstü bir manzaraya dönüştür. Kokuyu tarif eden en iyi cümle, manzarayı yahut figürü betimleyen en iyi çizgi/biçim/leke nedir? Bu sorunun tek bir yanıt yok.

Sergide metin üzerinde üretilen 11 koku, bunlar üretilenken kaybolan kelimeler ve hafızanın bir sanatçı ve parfümör arasında gidip gelen munazara sergisi bir deneyim alanını çeviriyor. Seddigh'in, adını İpekçi'nin önceki ürettiği "Incarnation / Untitled" parfümünün 99. edisyonundan alan N 99 resmi, atölye ortaklığında oyuna dönüştürerek temasla biçimlenen kokular; birbirine müdahalenin imge ve kokuya dönüştürme sürecini ve sonucunu izleyici ile paylaşıyor.

Sergi, ilk edisyonu bu yıl gerçekleştirilen İstanbul Gallery Week kapsamında 27 Kasım'da dek Galeri Nev İstanbul'da izlenebilir.

Galeri Nev İstanbul -  
Aras Seddigh, No.99,  
2019, Tuval üzerine  
akrilik, linal ve pastel,  
200 x 510 cm



# Bir atölye çalışı ona kariyer deg

Cam ve seramik sanatçısı Müge Arslan  
Muguet markası ile doğaya duyarlı tasarım

YUSUF AKÇAKAYA  
yusuf@gazeteoksiyen.com

1979 doğumlu Müge Arslan Cankurtaran Boston Üniversitesi'nde ekonomi okudu. Ancak bir gün gittiği atölyede gördükleri onu eğitimi aldıgı alandan vazgeçti, cam ve seramik sanatçılık olmaya yöneldi.

Cankurtaran, cam ve seramik sanatçılığına nasıl karar verdigini, neler yaptığı, kendin kurdugu ev-atölyesini anlattı. 2004 yılında Cam Ocağı'ndan cam eğitimi ve Ayten Turan Pi Seramik Atölyesi'nden seramik eğitimi almaya başladı, altı yıl boyunca bu eğitimlerin devam ettigi birlerin Cankurtaran, bu süreçte dünyaca ünlü cam sanatçıları ile çalışı.



Ayrıca Çekül Vakfı, Meleztea, Inari Omakase, Studiofav ve Beymen gibi markalarla özel koleksiyonlar ve iş birlikleri yapıyor.

"Markamın amacı, hikayesi olan, sıcak, özgün ve doğaya duyarlı tasarımlar sunmak" diyen Cankurtaran, üretim sürecinde kullanılan tüm malzemeleri geri dönüştürerek neredeyse sıfır atık seviyesine ulaşıyor. Hayata geçirdiği "Seramik Yapraklar" projesi ile de satılan her bir 'yaprak' için Çekül Vakfı 7 Ağacı Ormanları'nda yesehenek bir

## "Tuvallerde İstanbul" Sergi:

26 Kasım – 22 Aralık 2021  
Antik Palace

Artam Antik A.Ş., 40. yıl etkinlikleri kapsamında 'İstanbul' temali büyük buluşturuyor.

Antoine de Favray'den Germain Fabius Brest'e, Hoca Ali Rıza'dan Hikmət resminin büyük ustalarının yapıtlarının yer aldığı "Tuvallerde İstanbul" geçişini günümüze taşıyacak. Adeta bir belgesel niteliğini taşıyan siyasetin artık unutulmaya yüz tutmuş köşelerini, kaybettigi güzelliklerini İstanbul'a dair bir bellek de sunmuyor.

